



**SPONSORING** Opvallend: in Nederland zijn banken de gulste sponsoren bij risicovolle sporten

# De Rabobank speelt met vuur

Banken gebruiken de wieler-sport om zich te profileren, met alle risico's van dien. De vraag is of deze sponso-ring niet aan banden moet worden gelegd.

door Paul van Kempen

**S**ponsoring is het middel bij uitstek voor banken om zich te onderscheiden en daarmee het imago zichtbaar te maken. De uitstraling van Michael Boogerd paste uitstekend bij de uitstraling van Jochem in de tv-reclame. De Rabobank gebruikt de professionele wieler-sport intensief en begeeft zich daarmee in een risicovolle sport zoals is gebleken met de affaire rond het dopinggebruik van zeven-voudig Tourwinnaar Lance Armstrong.

De bonuscultuur heeft bij banken geleid tot risicotvol gedrag. Win-sten op korte termijn gaan blijkbaar boven het belang van de on-derneming op lange termijn. Het gedrag van partijen om hun eigenbelang te laten domineren boven het algemeen belang noem je moral hazard (moreel risico). Je neemt uit eigenbelang meer risico's dan verantwoord is omdat je weet dat de consequenties van dit gedrag pas veel later blijken of afge-wenteld worden op anderen. We kunnen immers de banken niet failliet laten gaan omdat daarmee onze hele economie in gevaar komt. Daarom hebben de bankbe-stuurders in het verleden veel meer risico genomen dan dat ver-antwoord was om zo bonusuitke-ringen te kunnen verdienen.

De klant en de gemeenschap zijn uiteindelijk de dupe van dit gedrag.

Om dit alles te verbergen gebruiken banken de sport als dekman-tel. Met de emoties van de sport probeer je het saaie bankproduct



'De Rabobank kwam in 2007 in ernstige verlegenheid toen men zich afvroeg of de bank afwist van de trainingen van Michael Rasmussen in de Dolomieten'. foto Eric Lalmand/EPA

een smoel te geven en leid je de aandacht van iedere klant af. Risicotvolle beleggingen en woekerpolissen krijgen door de sport ineens een heel ander gezicht. Echter: fi-nanciële zaken zijn heel serieus en als bank ga je daar degelijk en ver-trouwelijk mee om. Dus wil een bank ook niet geconfronteerd wor-den met dopingschandalen.

Opvallend is dat in Nederland banken de gulste sponsoren zijn bij ri-sicotvolle sporten. De risico's zitten daarbij vooral in ongelukken maar ook in dopinggebruik. De Rabo-bank kwam in 2007 in ernstige ver-legenheid toen men zich afvroeg of de bank afwist van de trainin-gen van Michael Rasmussen in de Dolomieten.

Deze vraag bleef weliswaar on-beantwoord maar feit is wel dat de Rabobank wist dat hij zich niet aan zijn afspraken hield en deze nam daarmee hoge risico's door

erg lang te wachten met de beslis-sing om hem uit de Tour de Fran-ce te halen. Wellicht was het beter geweest om de hele ploeg uit de Tour te halen om daarmee het risico's op imago'schade te verkleinen. De he-le affaire heeft de gemoederen een

## 'Bestuurders in de bancaire sector blijven te grote risico's nemen'

hele tijd beziggehouden in de pu-bliciteit. Voor hetzelfde geld waren bij negatieve publiciteit -waar het gaat om mogelijke kennis of zelfs betrok-kenheid van de Rabobank - de be-trouwbaarheid en daarmee het imago van de bank ernstig en

duurzaam beschadigt. De huidige affaire rond Lance Armstrong laat zien dat het moge-lijk is om vele jaren lang struc-tu-reel doping te gebruiken in een ploeg zonder dat dit wordt opge-merkt. Armstrong heeft altijd gron-dig iedere bewering over dopingge-bruik ont-kend en pas nu blijkt dat er zelfs sprake was van een heel dopingsysteem. Leipheimer heeft in de ploeg van Armstrong geflekt en is overgestapt naar de Raboploeg. Hij erkent ook in zijn Rabotijd het verboden middel epo te hebben gebruikt. Volgens zijn bewering werd die hem toege-deid op zijn verzoek door de ploegarts. Als dat zo is, dan moet de ploegleider dat hebben gewe-tten en dan is het logisch om te ver-onderstellen dat er meer ploegle-den epo kregen. Gebleken is uit de nauwkeurige rapporten van het Amerikaanse onderzoeks-bureau

dat er tijdens het Armstrongge-me verbazingwekkend vaak moest worden geïmproviseerd met het dopinggebruik omdat er onver-wachte gebeurtenissen plaatsvon-den. Ik kan me daarbij voorstellen dat een bus met relaties van de hoofdsponsor onaangekondigd de locatie van de fietsers bezoekt en plots geconfronteerd wordt met vreemd gedrag van de arts en de renners. Welke tafereelen hebben er plaatsgevonden en hoe dicht is dit bij het waarnemingsvermogen van de sponsor gekomen? Met an-dere woorden: in hoeverre is het dopinggebruik dus bekend bij de Rabobank? Een bank van wie je aan-neemt dat degelijkheid en eer-lijkhed de belangrijkste aspecten vormen in het beleid.

In hoeverre speelt moral hazard nu een rol in het beleid van de Ra-bobank? Terughoudendheid bij sportsponsoring in risicotvolle topsport is immers het credo. De risi-co's voor imagobeschadiging zijn in de wielrennerij immers al lang veel te groot. Ze wegen niet op tegen de voordeelen van de aandacht voor het sponsorschap.

Bestuurders weten echter dat gro-tere winsten kunnen leiden tot meer prestige en hogere belonin-gen.

De effecten van de strategie op lan-ge termijn blijven ongewis of zijn straks niet meer verklaarbaar. De gevallen van grote calamiteiten worden altijd gedekt door de over-heid. Gevolg van dit alles is dat be-stuurders in de bancaire sector al-weer te grote risico's nemen. Een sponsorverbod in de topsport voor banken zoals dat ook geldt voor reclame door fabrikanten van rookwaren en medicijnen, zou een oplossing zijn om dit risicotvolle gedrag te stoppen. Promotie komt daarmee weer terug bij haar essentie: het product zelf. Kinderen laat je niet met vuur spe-len!

Drs. Paul van Kempen is hogeschooldoc-ent bij de Fontys-opleiding Sporteco-nomie in Tilburg.

## lezersbrieven

Brieven (niet langer dan 200 woorden) richten aan:  
Opinieredactie Brabants Dagblad, Postbus 235, 5201 HB Den Bosch of naar  
opinieredactie@brabantsdagblad.nl

### Consument is belazerd

'Stop het geklooi met voedingsmid-delen', zegt voedingsmiddelendeskundige IJsbrand Velzeboer maandag in het BD. Dat moet zeker! Ik ben één van die consumenten die ziek is geworden van de zalm van het bedrijf Foppen. Ik zit na drie weken nog steeds met de nasleep! Het is onbegrijpelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar de con-sument wordt gewoon belazerd. Hoe-wel diezelfde consument ook schuld heeft aan het ontstaan van de situatie, want als men in de su-permarkt een luxe product als zalm voor 1,99 euro kan kopen dan kun je op je klompen aanvoelen dat die niet in open wateren gevangen is, en dat geldt voor heel veel produc-ten. Waar zijn we mee bezig? Er moet veel meer informatie ko-

men, betere controles, maar ook de consument moet leren dat kwaliteit van leven altijd voortgaat op massaproductie, dat is in het be-lang van mensen zowel als dieren. En daar hangt een prijskaartje aan, ook voor de overheid. Jammer ge-noeg zal ook dit voorval weer gauw vergeten zijn, tot de volgen-de (echte) ramp!

Helen Muir  
Waalwijk

### Holleeder en Hurkmans

Willem Holleeder en bisschop Hurkmans hebben allebei boter op hun hoofd. Ze slaagden er op tv en in het BD geweldig in nietszeggende antwoorden op belangrijke vragen te geven. „Ja, dat waren middel-eeuwse handboeken die we bij Heineken gebruikten.“ Dat was het

enige citaat van Holleeder dat met gevoelens van slachtoffers te ma-ken had. Ook Hurkmans belijdt met de mond de pijn van de slach-toffers van de kerk. Dat een geestelijke jouw lijf voor zijn eigen ple-zier gebruikt is erg, maar door de geestelijke afhankelijkheid is het slachtoffer niet alleen beducht voor 'wat men ervan zal zeggen', maar staan ook zijn leven én zijn eeuwige heil op de tocht! Het is ten hemel schriend dat Hurkmans een figuur als Jezus zegt te volgen, terwijl Jezus optrok tegen alle misbruik door kerkelijke mach-ten. Hoe verblind is iemand die werkelijk gelooft wat hij zegt en doet? En waarom bieden de media deze mensen een podium? In 2012, na 67 vreedzame jaren in Europa, kunnen we niet meer zeggen: 'Ich habe es nicht gewusst'. Als we dat zeggen, hebben we boter op ons hoofd en die gaat smelten bij grens-overschrijdend gedrag.

Cees van de Wouw  
Tilburg



Willem Holleeder

foto ANP

### Herfst in de kerk

Na het Tweede Vaticaanse Concilie in de tijd van Joannes de 23e brak de lente aan in de Rooms-Katholieke Kerk. In Brabant ook. Mooie voorbeelden zijn bisschop Bekkers en bisschop Bluyssen, geestelijken die tussen de mensen in stonden, goede herders! Toen ik zaterdagoch-

tend het BD las, het interview met bisschop Hurkmans, toen schrok ik een beetje. Want de lente die er vroeger in de kerk was is een tries-te herfst geworden. En dan durft bisschop Hurkmans ook nog te zeg-gen: het ligt aan de pers dat er zo-veel negatieve berichten over de RK-Kerk in het bisdom Den Bosch worden verspreid. Ik denk het dus niet en ik had zeker van Hurkmans een wat meer open en eer-lijk interview verwacht!

Patrick van Boekel  
Oss

### Wij willen wel

Graag willen postbodes mensen op hun wenken bedienen. Het ziet er echter naar uit, als het aan de-missionair staatssecretaris Henk Bleker ligt, dat we dat niet meer op maandag gaan doen. Een aantal van mijn collega-postbodes heeft inmiddels al de dienst verlaten om plaats te maken voor postbezor-gers, omdat er eenvoudigweg min-